

# Liturgie Hoeksteen 17 mei 2026

Voorganger: Ds. J.G. Mooi, Hoogmade  
Ouderling van dienst: Trude Lock

Diaken: Dita Bruggeling  
Muzikale begeleiding: Leo Bouma

## Orgelspel

**Welkom** door ouderling van dienst

**Intochtslied:** Lied 313: 1 en 5

1 Een rijke schat van wijsheid  
schonk God ons in zijn woord.  
Hebt moed, gij die op reis zijt,  
want daarmee kunt gij voort.  
Gods woord is ons een licht,  
en elk die in vertrouwen  
daarnaar zijn leven richt,  
die zal erin aanschouwen  
des Heren aangezicht.

5 O Gij die wilt ontmoeten  
wie vragen naar uw wil,  
zie hoe wij aan uw voeten  
zitten en luistren stil.  
Geef dat tot U, o Heer,  
't woord van uw welbehagen  
niet ledig wederkeer',  
maar dat het vrucht mag dragen,  
uw grote naam ter eer.

## Stil moment

## Votum en groet

**Zingen:** Psalm 25: 2

2 HERE, maak mij uwe wegen  
door uw Woord en Geest bekend;  
leer mij, hoe die zijn gelegen  
en waarheen G'uw treden wendt;  
leid mij in uw rechte leer,  
laat mij trouw uw wet betrachten,  
want Gij zijt mijn heil, o Heer,  
'k blijf U al den dag verwachten.

## Verootmoediging

## Bemoediging

**Zingen:** Psalm 32: 1 en 2

1 Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven  
en toegedekt al wat hij had misdreven,  
God rekent hem zijn dwalingen niet aan -  
heil hem, die recht voor God is komen staan!  
Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde,  
in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde,  
want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand,  
mijn leven werd zo dor als dorstig land.

2 Nu heb ik, HEER, mijn zonde U beleden:  
ik weet dat ik uw wet heb overtreden.  
Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld,  
maar Gij vergaapt het, Gij verzoent mijn schuld.  
Laat daarom tot U komen uw beminden,  
stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden.  
Duistere vloeden stormen op hen aan,  
Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan.

### **Gebed bij de opening van de Schriften**

#### **Kindermoment. Zingen kinderlied: Lied 285**

1 Het licht is ons voorgegaan  
en straalt als een lopend vuur.  
Het wijst ons de weg hoe wij  
in vrede kunnen gaan.

2 Dit licht is voor ons de zon!  
Het zegt hoe de goede God  
het donker van onze nacht  
met liefde overwon.

#### **1<sup>e</sup> lezing: Psalm 97: 1 – 7.**

1 De HEER is koning – laat de aarde juichen,  
laat vreugde heersen van kust tot kust.  
2 In wolk en duisternis is Hij gehuld,  
zijn troon rust op recht en gerechtigheid.  
3 Vuur gaat voor Hem uit,  
rondom verterend wie tegen Hem opstaan.  
4 Zijn bliksems verlichten de wereld,  
de aarde ziet het en beeft.  
5 De bergen smelten als was voor de HEER,  
voor de Heer van heel de aarde.  
6 De hemel vertelt van zijn gerechtigheid,  
alle volken aanschouwen zijn majesteit.  
7 Beschaamd staan zij die beelden aanbidden  
en zich beroemen op goden van niets.  
Voor Hem moeten alle goden zich buigen.

#### **Zingen: Psalm 98: 2 en 4**

2 Ja Hij is ons getrouw gebleven,  
Hij heeft in goedertierenheid,  
naar de belofte eens gegeven,  
het huis van Israël bevrijd.  
Zijn volk is veilig in zijn handen.  
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.  
Zo werd tot in de verste landen  
het heil van onze God aanschouwd.

4 Laat alle zeeën, alle landen  
Hem prijzen met een blij geluid.  
Rivieren klappen in de handen,  
de bergen jubelen het uit.  
Hij komt, Hij komt de aarde richten,  
Hij komt, o volken weest verblijd,  
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,  
zijn heil en zijn gerechtigheid.

#### **2<sup>e</sup> lezing: Johannes 16: 5 – 13a**

5 Nu ga Ik weg, naar Hem die Mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt:  
“Waar gaat U naartoe?”  
6 Jullie zijn verdrietig om wat Ik jullie gezegd heb.

7 Maar dit is de waarheid: het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem naar jullie zenden.  
 8 Wanneer Hij komt zal Hij de wereld in het ongelijk stellen door duidelijk te maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is:  
 9 zonde – dat ze niet in Mij geloven,  
 10 gerechtigheid – dat Ik naar de Vader ga en jullie Me niet meer zien,  
 11 oordeel – dat de heerser van deze wereld is veroordeeld.  
 12 Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen.  
 13 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid.

**Zingen:** Lied 681 3x

m. Jacques Berthier

Ve - ni San - cte Spi - ri - tus,  
 tu - i a - mo - ris i - gnem ac - cen - de.  
 Ve - ni San - cte Spi - ri - tus,  
 ve - ni San - cte Spi - ri - tus.

**Uitleg en verkondiging**

**Orgelspel**

**Zingen:** Lied 405: 1,3 en 4

1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,  
 vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.  
 Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,  
 Drievuldig God, die één in wezen zijt.

3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,  
 geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.  
 Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,  
 één en al vuur en liefd' en majesteit.

4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig  
 hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.  
 Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,  
 Drievuldig God, die één in wezen zijt.

**Dankgebed**  
**Voorbeden**  
**Onze Vader**

**Bloemengroet**

## Aandacht voor de gaven

**Slotlied:** Lied 704: 1 en 3

1 Dank, dank nu allen God  
met hart en mond en handen,  
die grote dingen doet  
hier en in alle landen,  
die ons van kindsbeen aan,  
ja, van de moederschoot,  
zijn vaderlijke hand  
en trouwe liefde bood.

3 Lof, eer en prijs zij God  
die troont in 't licht daarboven.  
Hem, Vader, Zoon en Geest  
moet heel de schepping loven.  
Van Hem, de ene Heer,  
gaf het verleden blijk,  
het heden zingt zijn eer,  
de toekomst is zijn rijk.

**Wegzending en zegen** met gezongen



**Afsluitend orgelspel** door Leo Bouma